



Ik moet jullie allereerst namens Tut-Anch-Amon heel erg bedanken voor alle Tut-Anch-Amon plaatjes en tekeningen die jullie gestuurd hebben.

Zoveel piramides; je zou er een museum mee kunnen beginnen. Hij zei trouwens dat jullie hem op een idee gebracht hebben. Voor de bouw van één of ander huis of zo...

Maar nu de puzzel van deze week.

Ook deze is helemaal in Egypte-stijl. Je ziet een piramide met daarin allemaal lege blokken. Boven in de lucht zweven een heleboel letterblokken (zeg maar een soort puzzelstukken). Het volgende is de bedoeling: bouw op zo n manier de piramide op dat er van linksboven naar rechtsonder 10 woorden ontstaan. In ieder vakje van de piramide moet één letter staan. Zet, als je dit goed hebt gedaan, de vijf letters in een hokje met een cijfer achter elkaar en je krijgt de naam van een Egyptische plaats.

Succes ermee!