



Vanmorgen wil ik graag iemand aan jullie voorstellen. Op de foto hierboven zien jullie Barbara. Zij heeft een interessant beroep, ze is namelijk dierenarts. Zij komt tijdens haar werk de meest vreemde dieren tegen. Olifanten met een loopneus, giraffen met een stijve nek, overspannen luiaards, ijsberen met koudwatervrees, je kunt het zo gek niet bedenken of ze zijn wel eens bij haar langs geweest.

De puzzel van vandaag gaat over de zieke dieren die vandaag bij haar op spreekuur komen. Dat zijn de volgende dieren:

BAARDUIL – DASHOND – DREKVLIEG – GALMUG – LABRADOR – NEUSAAP – OKAPI – PANDA – PRIK – WALVIS – WASBEER.

Je moet het volgende doen om puzzel op te lossen, de opdracht is eigenlijk heel simpel. Zet de namen van deze dieren in de puzzel. Dit kan maar op één manier. Zet vervolgens de letters van de drie vakjes met een cijfer achter elkaar. Als je dit goed doet, krijg je de achternaam van Barbara.