



Mag ik aan jullie voorstellen: Wouter de Tuinkabouter. Wouter is een echte dromer. Al jarenlang droomt hij ervan dat hij lange reizen gaat maken. Eindelijk weg uit het suffe tuintje waar hij nu al zoveel jaren heeft doorgebracht.

Maar Wouter heeft helaas wel één probleem. Zijn voeten zijn vast gemetseld op de plek waar hij nu staat. Nu heeft Wouter in de afgelopen jaren van de mensen veel verhalen gehoord over de andere landen, steden en culturen. Landen en plaatsen waar hij waarschijnlijk nooit zal komen. Vandaag is hij aan het fantaseren.

Jullie mogen proberen om aan de hand van de onderstaande aanwijzingen te raden aan welke landen Wouter denkt.

- |   |  |
|---|--|
| (1) Het land van de Notre Dame en Versailles; | (8) Andere naam voor het Verenigd Koninkrijk;  |
| (2) De vlag: 'Stars and stripes';             | (9) Het buurland van Portugal;                 |
| (3) Het land van de patattekies;              | (10) Hoofdstad: Riga;                          |
| (4) Het land van papyrus en sfinxen;          | (11) In dit land wonen de Aboriginals;         |
| (5) Een land uit de Benelux (L);              | (12) Het land van de Deltawerken;              |
| (6) Hoofdstad: Tunis;                         | (13) In dit land vind je de Brandenburger Tor. |
| (7) Hoofdstad: Tokio;                         |  |