



Dit is Rik. En Rik heeft een probleem. Hij is namelijk bij mensen uitgenodigd om een hapje mee te komen eten, maar... hij lust het eten helemaal niet! Kijk hem eens onsmakelijk naar zijn bordje kijken.

Nu is Rik gelukkig heel netjes opgevoed. Hij heeft van zijn ouders geleerd dat hij altijd netjes zijn bord leeg moet eten, zeker als hij bij mensen te gast is. Maar toch, wat zal hij doen? Dapper beginnen met eten? Doen alsof hij spontaan ziek begint te worden? Of zal hij toch maar gewoon eerlijk bekennen dat hij dit eten voor hem op tafel niet zo lekker vindt?

Jullie hebben vast al wel een vermoeden waar de puzzel van deze week over gaat. Juist, de puzzel gaat over de warm maaltijd. Wat is de bedoeling? Streep in de letterbrij hierboven 24 woorden weg die allemaal iets met warm eten te maken hebben. Sommige woorden zijn een gerecht dat je kunt eten, andere woorden zijn juist groenten en andere dingen die je door het eten kunt doen. De woorden wringen zich in alle richtingen en gaan minimaal één keer de hoek om. De woorden gaan niet schuin.

Heb je alle 24 woorden gevonden? Zet dan de letters die overgebleven zijn achter elkaar. Je krijgt nu een 25ste woord. Dit woord is het eten waar Rik nu even níet zo veel zin in heeft.

Voor nu: veel puzzelplezier! En straks wel netjes je bord leeg eten, hé...