



Wat vinden jullie van het schilderij dat ik laatst op een veiling gekocht heb? Mooi toch? Ik heb er zo'n beetje al mijn spaarcenten aan uit gegeven. Het schilderij is een modern kunstwerk van Rembrandt Azijn en heet 'Japanse bloemenpracht'.

Thuis kwam ik er achter dat het schilderij niet alleen heel mooi is, maar dat je er ook mee kunt puzzelen. Je hebt het vast al ontdekt. De bloem hierboven is een Sudoku.

Een Sudoku is een soort 'cijferinpaspuuzel' waarbij je steeds getallen van 1 tot en met 9 moet invullen. Het lastige van deze Sudoku is dat hij 3D is: de lijnen lopen niet helemaal recht. Als je goed kijkt, zie je dat de puzzelbloem uit negen vierkanten van elk negen hokjes bestaat.

Aan jou de taak om in ieder vierkant de cijfers 1 tot en met 9 in te vullen. Hierbij moet je op twee dingen letten:

1. In ieder vierkant mogen deze cijfers maar één keer voor komen;
2. In iedere rij mogen de cijfers maar één keer voorkomen - zowel van links naar rechts als van boven naar onder.