



Wist je dat Chinees op dit moment een hele populaire taal is? Ook hier in Nederland proberen steeds meer mensen deze taal te leren. Zo ook mijn broertje Gert. Mensen leren Chinees omdat ze denken dat China in de toekomst heel erg belangrijk gaat worden. Misschien wel net zo belangrijk als Amerika. En dan is het natuurlijk handig als je die taal kunt spreken.

Nu is het leren van Chinees niet gemakkelijk. Chinese woorden bestaan niet uit 26 losse letters, zoals bij ons. Ze hebben geen alfabet. Het Chinees heeft voor veel woorden een apart teken. Zo kent het moderne Chinees maar liefst 56.000 van die woordtekens. Dat is natuurlijk veel te veel om allemaal uit je hoofd te leren. De meeste Chinezen kennen dan ook maar rond de 4500 van die tekens. Hoog opgeleide Chinezen kennen er iets meer: tussen de 7000 en 10.000 tekens.

Nu is het lastige dat binnen het Chinees heel veel verschillen bestaan. Zo kunnen mensen uit Noord-China de mensen uit het Zuiden niet eens verstaan. De meest gesproken variant van het Chinees is het Mandarijn. Meer dan één miljard mensen op de wereld spreken Mandarijn.

In deze puzzel mogen jullie het verhaal vertalen dat Gert jullie vertelt. Je leert hierdoor nog wat meer over het Chinees. Wel moet ik verklappen dat hij in deze puzzel eigenlijk geen Chinees spreekt. Jullie vertalen Japanse tekens. Het Japans ziet er net iets minder ingewikkeld uit dan het Chinees.