



Dit is kleine Nora. Ze maakt een lekker ontbijtje klaar voor haar vader. Jullie mogen vandaag aan de slag met een Vaderdagpuzzel. Maak van de door elkaar gehusselde letters weer zestien normale woorden. Dit zijn de letters:

(1) EREDRE; (2) TAKBEN; (3) SETCIN; (4) VEPNUL; (5) MEENDA; (6) GIRDA; (7) HOCJIE; (8) NALELE; (9) EETIDI; (10) GASLAF; (11) GARNEZ; (12) NUTARU; (13) GONWIN; (14) VEZWEN; (15) CATURE; (16) RELFOD.

Heb je alle woorden gevonden? Dan kun je nu in de blauw gekleurde hokjes een spreekwoord ontdekken. Het is een spreekwoord dat ook voor veel vaders geldt.