



Hierboven zie je Sammy. Sammy is een hele creatieve hond. Hij mag namelijk heel graag schilderen. Dat heeft hij geleerd van zijn baasje. Die is eigenares van een hondentrainschool. Honden leren daar bijvoorbeeld om deuren open te maken voor mensen in een rolstoel. Maar een tijdje geleden heeft Sammy's baasje de honden wel iets heel bijzonders geleerd. Ze gaf Sammy, samen met twee andere honden, schilderles. En, zoals je hierboven ziet, niet zonder resultaat.

Sammy's schilderijen kun je inmiddels al bewonderen in een echte tentoonstelling in een universiteit. Ook heeft Sammy zijn eerste schilderijen verkocht. Eén van zijn schilderijen ging voor ruim 260 euro de deur uit. Natuurlijk stond op het schilderij ook een handtekening van Sammy: een zwarte pootafdruk.

Helaas is Sammy iets minder goed in het opruimen van schilderspullen. Overal heeft hij zijn kwasten laten slingeren. Met die kwasten gaan we vandaag puzzelen. Je krijgt drie opdrachten. Ruimen jullie de kwasten even op?

- 1, groen: Je ziet 16 kwasten. Verleg vier kwasten, zodat er vier vierkanten overblijven.
- 2, rood: Je ziet 12 kwasten. Neem twee kwasten weg, zodat er twee vierkanten overblijven.
- 3, blauw: Je ziet 12 kwasten. Verleg drie kwasten, zodat er drie vierkanten overblijven.