



Sommige kinderen die in Amerika wonen hebben veel geluk. Zij worden iedere schooldag met een heel stoere bus naar school gebracht. Je ziet er eentje staan op de tekening hierboven. Zeg nou zelf. Met zo'n bus wordt het een feest om naar school te gaan.

Vandaag gaan we puzzelen met zo'n schoolbus. Acht kinderen hebben een plekje opgezocht in het gele gevaarte. Het zijn vier jongens en vier meisjes. Hun namen zijn: Aafke, Ans, Hans, Leon, Marius, Myrte, Robert en Sharon. Hoe die schoolbus er van binnen uitziet, zie je op het plattegrondje onderaan de tekening. Jou opdracht: zoek uit wie op welk stoelnummer zit. Je krijgt daarvoor de volgende zeven aanwijzingen:

(1) Myrte zit op de tweede rij; (2) Leon zit niet op de eerste rij; (3) Marius zit twee stoelen achter Leon; (4) Ans zit niet naast een meisje; (5) Robert zit rechts in de bus; (6) Aafke stoel heeft nummer 7; (7) Hans zit helemaal rechts achterin de bus.