



Ko heeft een wereldbaan. Ko is piloot. En als piloot reist hij de hele wereld over. Voor veel kinderen is het een droom om ooit piloot of stewardess te worden. Misschien droom jij er ook wel eens van. Vliegen op zich is natuurlijk al heel spannend. Toch schijn je als piloot of stewardess niet heel uitgebreid van je tripjes naar het buitenland te kunnen genieten. Je ziet vaak vooral de hotels en vliegvelden. Aan vakantie vieren in het buitenland komen piloten en stewards vaak niet toe.

Nu is Ko in het afgelopen halfjaar in maar liefst vierendertig verschillende landen geweest. Je ziet de landen hieronder staan. Jullie taak is simpel: streep deze landen weg in de letterbrij hierboven. De woorden kronkelen alle kanten op.

AFGHANISTAN – ALGERIJE – AUSTRALIË – CHINA – COLOMBIA – CUBA – FRANKRIJK –
 GHANA – GRIEKENLAND – IJSLAND – INDONESIË – JAMAICA – JAPAN – KOEWIT – LIBANON
 – LUXEMBURG – MADAGASKAR – MAROKKO – MEXICO – MONGOLIË – NAMIBIË – NEPAL –
 OEKRAÏNE – PAKISTAN – POLEN – ROEMENIË – RUSLAND – SINGAPORE – SLOWAKIJE –
 SURINAME – TOGO – VENEZUELA – VIETNAM – ZIMBABWE – ZWITSERLAND.

Heb je alle landen weggestreept? Dan houd je als het goed is vijf letters over. Deze letters vormen de naam van een vijfendertigste land.