



Op 4 juli is het groot feest in Amerika. Men viert dan namelijk Onafhankelijkheidsdag. Op deze dag denken Amerikanen terug aan 4 juli 1776, de dag waarop hun land een echt land werd. Overal kun je er vandaag parades, barbecues en picknicks bezoeken. De kinderen spelen honkbalspelletjes en mogen 's avonds wat langer opblijven om het vuurwerk te zien. Groot feest dus.

Maar wist je dat Amerika eigenlijk een verzameling is van een heleboel kleine landjes? Een andere naam voor Amerika is de Verenigde Staten. Amerika bestaat uit maar liefst 50 verschillende 'staten', zeg maar mini-landjes. Weet jij de namen van de staten te vinden in de letterbrij hierboven? De overgebleven letters vormen de naam van het gebouw op de tekening.

Alabama – Alaska – Arizona – Arkansas – Californië – Colorado – Connecticut – Delaware – Florida – Georgia – Hawaii – Idaho – Illinois – Indiana – Iowa – Kansas – Kentucky – Louisiana – Maine – Maryland – Massachusetts – Michigan – Minnesota – Mississippi – Missouri – Montana – Nebraska – Nevada – New Hampshire – New Jersey – New Mexico – New York – North Carolina – North Dakota – Ohio – Oklahoma – Oregon – Pennsylvania – Rhode Island – South Carolina – South Dakota – Tennessee – Texas – Utah – Vermont – Virginia – Washington – Washington DC – West Virginia – Wisconsin – Wyoming.