



Vinden jullie het buiten ook zo warm? Het is hoog tijd voor een lekker Italiaans ijsje. Het mooie van deze ijssoort is dat het in bijna alle smaken te krijgen is. Drop, kauwgom, koffie, appeltaart – alles is mogelijk.

Mensen eten al heel lang ijs. De eerste ijsrecepten kwamen rond 1280 naar Europa. De ontdekkingsreiziger Marco Polo nam de ideeën voor deze lekkernijen mee vanuit China. Vooral in Italië ging men met het ijs aan het experimenteren. Tegenwoordig kun je in de meeste Italiaanse ijswinkels met gemak 20 verschillende ijssoorten krijgen.

Maar weet je wat? Jullie hebben vast wel zin in een ijsje. Je krijgt van mij daarom een heerlijk Italiaans ijsje met daarop maar liefst 28 verschillende smaken. Streep de ijssoorten weg en je houdt dertien letters over. Zet deze letters achter elkaar en je krijgt twee toepasselijke woorden.

Deze smaken kun je vinden:

AARDBEIEN – APPELTAART – BANAN – CHOCOLADE – CITROEN – COOKIES – FRAMBOZEN – KARMEL – KAUWGOM – KIWI – KOFFIE – KOKOS – KWARK – MANGO – MELOEN – MINT – MOCCA – PEER – PISTACHE – SINAASAPPEL – STRACCIATELLA – STROOPWAFEL – TIRAMISU – TROPICAL – VANILLE – WALNOOT – WHISKEY – YOGHURT.