

Ladderpuzzel augustus

We zijn op zoek naar achtentwintig woorden van tien letters. Ze draaien met de klok mee. Het beginpunt van de woorden mag u zelf zien te ontdekken. Zet de beginletters van de woorden achter elkaar en u krijgt een spreuk. Mail deze spreuk mét de losse woorden voor 10 september naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Opsturen per post kan ook: Nederlands Dagblad, t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in Barneveld. Vergeet hierbij niet om ook uw adresgegevens te vermelden.

(1) Werkwoord dat een aanvangend gebeuren uitdrukt, bijv. ontvlammen; (2) Linnen schoen met touwzool; (3) De mond tot een zure glimlach vertrekken; (4) Bij olie- of gaswinning ontsnappende gassen ter plaatse verbranden; (5) Algemene bekendheid; (6) Diep denkend en daardoor nieuwe perspectieven openend; (7) Kluis, brand- en inbraakvrije ruimte binnen een bankkantoor (...) waarin cliënten van die bank ook na sluitingstijd geld of waardepapieren kunnen deponeren; (8) Rekenkunde; (9) Gelaat; (10) Achterwaarts; (11) Kwetsend trots; (12) In verband staand met de verkiezingen; (13) Bandeloos, buitensporig; (14) Ingang proberen te doen vinden; (15) Iem, wijsgeer die uit verschillende stelsels het beste neemt; (16) Verbreed uiteinde aan de pool van elektromagneet; (17) Aftreksel maken; (18) Gifslang in N.-Am., genoemd naar de uit hoornachtige ringen bestaande ratel aan de staart; (19) Handelaar in vossen; (20) Toestel voor het analyseren, m.n. van licht; (21) Laatst uitgekomen kuiken; (22) Zo vaak spelen dat het al zijn bekoring verliest; (23) Deel van schouder van rund waaruit stooflappen worden gesneden; (24) Onderdelen verschaffen aan de fabrikant van bep. artikel; (25) Excerpt; (26) Kortharige hond, o.m. gebruikt als herders- en politiehond; (27) Iets dat tegen iets anders opweegt; (28) Dagblindheid.

